

# Schoolkrant O.I.S. Midlaren

no. 57



# 75 JAAR O.I.S. MIDLAREN

*naar het Steenhuis*

Beste lezer(es),

Terwijl we het hele jaar in de mening verkeerden het komende schooljaar nog als tweemans-school door te kunnen gaan, werd deze illusie wreed verstoord door een begin juni afkomend ministerieel rondschrijven, waarin de 32- schaal werd afgekondigd. Dit betekende voor ons, dat we juist 1 leerling te kort kwamen voor een 2 mans-school en dat de school met ingang van 1 augustus 1983 een eenmans-school zou worden. Dit was voor een aantal ouders een reden hun kind naar een andere school te sturen. Er trad een sneeuwbaaleffect op; andere ouders vonden nu dat de groep te klein werd voor een goed functioneren van hun kind. Op het laatst resteerden nog drie kinderen.

Het eindoordeel over het voortbestaan van de school ligt bij het gemeentebestuur, waarvoor deze plotselinge leegloop als een verrassing komt. Hoe dit besluit ook uitvalt, in de toekomst is een sluiting niet te voorkomen, vanwege het geringe aanbod van leerlingen. Voor de komende 6 jaar mogen we n.l. slechts rekenen op 9 leerlingen.

Wanneer dit de laatste schoolkrant mocht zijn, moeten wij nu afscheid van U als lezer nemen. We hebben gemeend dit te moeten doen met een selectie uit alle schoolkranten, die tot dusver zijn verschenen. Dat is een respectabel aantal, want we hadden de eerste schoolkrant in de gemeente Zuidlaren.

Deze laatste schoolkrant is weer helemaal het werk van Marian Boucher, die er bij deze hitte weer ongelooflijk veel tijd en energie heeft ingestopt.

Midlaren zonder school en schoolkrant zal anders zijn. Op hun eigen manier brachten de kinderen U het Midlaarder nieuws en velen genoten hiervan. -t Is jammer dat dit verdwijnt, maar we zullen er aan moeten wennen.

En dat terwijl we a.s. zaterdag het 75-jarig bestaan van de school vieren...  
Veel werk is voor deze dag verricht en ik hoop dat het een geslaagd feest mag worden en dat andere moeten we die dag maar wat naar de achtergrond verdringen.

Tot slot wens ik alle kinderen het beste toe op de andere school en ik hoop dat alle lezers zullen genieten van deze laatste schoolkrant.

A. Boes.

---

Juf Lamberts aan het woord:

In deze laatste schoolkrant wil ik nog graag een afscheidswoord schrijven. Ook zonder dat het de laatste schoolkrant zou zijn, was het voor mij de laatste keer dat ik een stukje zou schrijven.

17 jaar in dienst van de gemeente Zuidlaren. Nu ik dit schrijf, herinner ik mij als de dag van gisteren, de dag waarop ik proefles moest geven in Midlaren. De oude schoolbanken stonden er nog. Jacoba, Tienieke, Aaldrik, Gini, Geerta, Jannie, Lammert, 't zijn zo naar een paar namen die mij te binnen schieten.

En dan mijn eerste 1<sup>o</sup> klas-sertjes: Albert Scheper met z'n blauwe broek met galgjes (hij was nog maar 5 jaar); Bartje Stobbe, die net terug was uit het sanatorium, waar hij al zo veel wijsheid had opgestoken, dat we hem met de Kerst al naar de 2<sup>o</sup> klas lieten gaan. En Gēa Borgsma die naar kort in Midlaren bleef wonen. Liesje Kuipers, die op een dag tegen me zei: "Wat heeft juf toch mooie aarbels." (oorbellen). Schattig. Je vergeet het nooit. Geziena Spielman, met die

mooie blonde krullen. En Nico Stoffers, die later naar Zuidlaren verhuisde. Dat is nog maar 1 jaar. En zo heb ik van elk jaar, van elk kind mijn eigen herinneringen. Mijn laatste 1<sup>o</sup> klas was het groepje van Mischa, Benjamin en Paul.

Er ligt een groot gedeelte van mijn leven in de school van Midlaren. De laatste 2 jaar ging het met hindernissen. Om gezondheidsredenen zou ik voortijdig de school gaan verlaten. Niet wetende, dat het tevens het eind van de school zou zijn.

Tegen alle kinderen kan ik nu zeggen: jongens (en meisjes), heel veel succes op de volgende school. In het bijzonder toch wel de 6<sup>o</sup> klassers, die nu naar het middelbaar onderwijs gaan. 'k Hoop, dat jullie allemaal begrijpen, dat ik in Midlaren blijf wonen!!! (Dus laat nog eens iets van je horen of zien!)

Een woord van dank aan meester met wie ik 17 jaar heb samengewerkt. Heel veel goeds gewenst!

De huidige VMR, alle oud-oudercommissieleden, van Dhr. Lokhorst, dhr. Bergsma en Mevr. de With, tot en met dhr. Goulmy en mevr. Steenhuis, hartelijk dank voor de altijd prettige samenwerking.

Maar ook alle Midlaarders, die er met elkaar voor gezorgd hebben, dat wij ons hier thuis zijn gaan voelen, heel veel dank! En met alle Midlaarders samen, hopen wij toch nog een goede tijd tegemoet te gaan.

Vriendelijke groeten,

M. Lamberts-Vonk.

---

En dan nog een bedankje van Mevr. van mevr. van der Linde:

Graag wil ik de kinderen van klas 1, 2 en 3 nog eens heel hartelijk bedanken voor het bijzondere cadeau. Het was een hele verrassing, een echt boek met foto's, verhaaltjes en tekeningen van jullie allemaal te krijgen. En dan zo prachtig gebonden door Mevr. de Groot.

Ook Meester Boes, Juf Lamberts, Mevr. Steenhuis (namens de ouders) hartelijk dank voor hun bijdrage.

Klas 4, 5 en 6 hartelijk dank voor jullie prachtig boeket bloemen en de V.M.R. hartelijk dank voor het boek: 'Wat is natuur nog'.

Terwijl ik dit opschrijf, gaan mijn gedachten onwillekeurig terug naar de eerste keer, dat ik hier aan school mocht vervangen.

In december 1965 zocht Meester Boes een tijdelijke leerkracht, want Juf Kuipers ging trouwen. Er was toen een tekort aan onderwijzeressen en het wachten was op de nieuwe lichterling, die van de kweekschool kwam. Juf Lamberts werd in augustus 1966 benoemd.

Voor de tussenliggende periode werd een onderwijzeres gezocht. En zo kwam ik voor de eerste keer in Midlaren aan school. Het was toen al plezierig lesgeven aan de kinderen van Midlaren en dat is in al die jaren niet veranderd.

Juf v.d. Linde.

# SCHOOLKRANT.

O.L. SCHOOL

MIDLAREN



1<sup>e</sup> jaarg. NO 1

15 okt. '65

Zo ongeveer begon bijna achttien jaar geleden de eerste schoolkrant in Midlaren, tevens de eerste schoolkrant in de hele gemeente Zuidlaren. Toen nog een klein formaat krantje, gemaakt met behulp van een 'vloei-stof-duplicator'.

In het voorwoord van het onderwijzend personeel lezen we het volgende:

VOORWOORD:

U bent zojuist begonnen met het lezen van het eerste nummer van de "SCHOOLKRANT MIDLAREN". Het is de bedoeling, dat er elke maand een krant zal verschijnen. De krant wordt op school "gedrukt". Omdat dit gepaard gaat met enige kosten (papier, inkt, enz.) hebben wij gemeend de verkoopprijs te moeten stellen op 10 c per exemplaar.

Na nog wat mededelingen eindigt het voorwoord met:

Met de hoop, dat onze Schoolkrant een lang leven mag zijn beschoren, besluiten wij dit voorwoord.

A. Boes.

H.A.C. Kuipers.

De belofte om elke maand een schoolkrant te laten verschijnen bleek echter achteraf wel wat voorbarig. Slechts één keer is het gelukt twee schoolkranten met een maand tussenpoos te laten uitkomen. Het tweede nummer van de krant verscheen inderdaad in november '65, met de aankondiging van een feestelijke ouderavond in café De Hunebedden. Ook van zoiets werd in latere schoolkranten nooit meer wat vernomen!

De derde krant verscheen in maart '66, de vierde in aug. '66, de vijfde in april '67, en de zesde pas een jaar later in april '68.

In dat zesde nummer lezen we dan ook in het voorwoord:

Het is al weer een hele tijd geleden, dat U de laatste schoolkrant hebt gelezen. We beloven U beter ons best te zullen doen en hem vanaf nu wat vaker te doen verschijnen.

Toch viel het kennelijk niet mee om met de beschikbare middelen en tijd elke maand een schoolkrant te produceren, want in de dan volgende 8 jaar, komen er in totaal 20 krantjes uit; gemiddeld 2 à 3 per jaar, met onregelmatige tussenpozen. Tot in 1976 de stencilmachine zijn intrede doet; vanaf dat moment kwamen de schoolkranten met regelmatige tussenpozen van ongeveer 3 maanden, d.w.z. 4 kranten per jaar. In het voorwoord van de eerste gestencilde krant, nr. 27, lezen we:

Dat U plotseling no 27 van onze schoolkrant in Uw brievenbus aantreft, vindt zijn oorzaak in het feit, dat de oudercommissie een elektrische stencilmachine heeft aangeschaft. Door het geregeld ophalen van oud papier liet de schoolkas een dergelijke aankoop toe.

De vorige schoolkranten werden gemaakt met een vloeistofduplicator. Dit apparaat was ongeschikt voor een grote oplage, zodat alleen de schoolkinderen een krantje kregen.

Nu is het echter mogelijk de schoolkrant door het hele dorp te verspreiden. Zoals U zult begrijpen kan dit niet gratis. U kunt zich voor het luttele bedrag van f 2,-- per jaar abonneren. Hiervoor ontvangt U dan 4 à 5 schoolkrantjes in een jaar.

Dat U veel plezier aan het krantje moogt beleven is de wens van de

Oudercommissie.

Inmiddels zijn we  $7\frac{1}{2}$  jaar later bij nr. 57 van de schoolkrant aangeland. Hoe het verder zal gaan nu de school wordt opgeheven, weten we niet. Misschien dat de schoolkrant als dorpskrant kan blijven voortbestaan?

In de nu volgende pagina's zullen we een soort 'bloemlezing' geven van verschillende gebeurtenissen en onderwerpen, zoals ze de afgelopen 18 jaar in de schoolkrant beschreven stonden. U kunt zich dan een beeld vormen van wat er zich in die tijd wel niet allemaal in Midlaren en op school heeft afgespeeld!

SCHOOLKRANT

O.L.S. MIDLAREN

18<sup>e</sup> jaargang, no. 57  
juli '83

BLOEMLEZING

van  
18 jaar.....



# JUBILEUM NUMMER

SCHOOLKRANT

O.L. SCHOOL

MIDLAREN



18<sup>e</sup> jaargang

nr. 57



75 JAAR O.L.S. MIDLAREN

75  
 JARIG  
 BE STAAN  
 O.L.S. MIDLAREN

Anthony

# OVER DE SCHOOL, DE MEESTERS EN DE JUFFEN

hun wel en wee gedurende 10 jaar...

Het voorwoord van de eerste schoolkrant was ondertekend door A. Boes en H.A.C. Kuipers, maar in het voorwoord bij de derde krant (maart '66) lezen we:

Op donderdag 16 december 1966 hebben we afscheid genomen van juf Kuipers op een feestelijke ouderavond. In de 3½ jaar, die zij hier aan school heeft gestaan, heeft zij zich bij de kinderen en bij de ouders zeer geliefd gemaakt. Velen zagen haar dan ook met tegenzin vertrekken.

De plaats van Juf Kuipers wordt tijdelijk ingenomen door Mevr. van der Linde uit Zuidlaren. Het streven is er op gericht, dat er met ingang van het nieuwe schooljaar weer een vaste onderwijzeres zal worden benoemd. Mevr. van der Linde heeft zich anders maar wat kranig gehouden gedurende de wintermaanden. Baggerend door hoge sneeuwduinen heeft zij een paar maal de tocht naar school moeten ondernemen, omdat elke andere manier om de school te bereiken onmogelijk was. Gelukkig voor haar is deze barre tijd nu weer voorbij.

In aug. '66 lezen we de naam van de opvolgster:

Het nieuwe schooljaar beginnen we met een nieuwe juf. We zullen haar even aan U voorstellen. Juf Vonk is afkomstig uit Weerdinge en heeft haar opleiding genoten aan de Rijkskweekschool te Coevorden. Ze is op kamers in Zuidlaren, adres Brinkstraat 3 A. We hopen dat juf Vonk een prettige tijd in Midlaren tegemoet gaat.

De volgende schoolkrant in april '67 brengt meer nieuws over juf Vonk:

De belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen periode, de school betreffende is ongetwijfeld het feit, dat onze juf in het huwelijksbootje is gestapt. Voortaan zal zij door het leven gaan als Mevrouw Lamberts-Vonk. Hiermede hoeven wij gelukkig geen afscheid van juf te nemen, ze blijft haar werk in school doen. Het jonge paar gaat wonen in het huis van de fam. Bon te Midlaren, dus heerlijk dicht bij school. Wij hopen, dat juf nog lange tijd aan de school verbonden mag blijven en dat zij en haar man spoedig echte Midlaarders zullen worden.

Bert W., Dirk D. en Lo H. geven een verslag van jufs trouwdag:

Op 14 april 1967 is Juf in het huwelijk getreden met Gies Lamberts uit Noordlaren.

Om half twee moesten we bij school zijn en natuurlijk waren we allemaal op tijd. We gingen met de bus over de nieuwe weg, richting Emmen. De meisjes zongen zo vals als een kat en de jongens zaten achterin keet te schoppen.

Toen we er waren werden we hartelijk ontvangen. Juf had een witte trouwjurk aan met een witte sluier. Meneer Lamberts had een zwarte jas aan met een grijze broek en een hoge hoed. Ze zagen er piekfijn uit. Nadat alle kinderen hen gefeliciteerd hadden, gingen we aan lange rijen tafels zitten. We kregen sinas, een gebakje, cake, een bonbon en nog een ijsco. Toen meester zei, dat onze buiken nu wel vol zouden zijn, antwoordde Bartje dat er bij hem nog wel wat bij kon. Je krijgt ook niet iedere dag van die lekkere dingen.

Tegenwoordig worden de kinderen met de bus naar een gymnastiekzaal in Zuidlaren gebracht. Zo lux is het echter niet altijd geweest. In Schoolkrant nr.9 vertelt Lammert Nijman hoe dat in zijn tijd ging. (Krant van nov '68)

#### GYMNASTIEK IN DE 50 BUNDER

Elke maandag, woensdag en vrijdag gaan we in loopkas naar de 50 bunder om te gymnastieken. Een stuk of vijf, zes houden het niet vol. Ze komen wel vijf minuten later aan dan de eersten. Soms gaan we handballen, maar daar word je wel zo warm van dat je het niet uit kan houden. En in die hitte moet je ook helemaal nog weer terug lopen. En als we dan weer terug komen zijn we zo moe als een oud trekpaard.

In schoolkrant nr.12 van april '71 geeft Johan Tinge zijn visie op een mogelijke uitbreiding in Midlaren :

#### UITBREIDING

Midlaren is een klein dorpje. Er wonen ongeveer 300 inwoners. En op de Lagere school zitten ongeveer 30 leerlingen. De winkelier is al weggegaan omdat hij niet genoeg kan verdienen. En nu nog even over die leerlingen. 28 leerlingen voor een school van 6 klassen is te weinig dus er moeten huizen worden gebouwd. Waarin mensen met kinderen die nog op de lagere school zitten of er nog opkomen. En er is ook nog genoeg ruimte, zoals bij ons huis. (waar het kruisje staat). Maar dan moeten er geen flats gebouwd worden.



Jantina Meijering vertelt over het handwerken op school. Schoolkrant nr. 14, nov '71

#### HANDWERKEN

Ik ben al met een poppenjasje bezig. En drie kinderen van meesters klas ook. Dat zijn, Roelie, Hennij en Reina. En soms is juf ook wel aardig maar altijd niet. De meisjes gaan altijd eerst breien en dan borduren. Dat vinden we wel fijn. Maar dat moet de fuffrouw wel vaak verbeteren.



Behalve dat juffen of meesters trouwen en de kinderen dan feest hebben, gebeurt het ook wel eens dat ze ziek zijn.  
Reina Kremer vertelt daarover in schoolkrant nr.15, maart '72 :

Meester is ziek

Dinsdagmorgen had meester een heel mooi plannetje. We moesten de trap oplopen en dan naar meesters kamer. Daar legde meester wat we moesten doen. Meester had een heel mooi bed vond ik. Dat moest zo een paar dagen doorgaan. Een donderdag kwam meester weer op school.



Over de geboorte van jufs eerste baby staat niets in de schoolkrant vermeld, maar van de tweede wordt uitgebreid verslag gedaan. Schoolkrant nr.17, okt '72 . Eerst een stukje van Belinda Zuurveen, dan (in dichtvorm) van Marijke Boes:

De baby van Juf

Wij zijn ook naar de baby geweest. Margreet was op 26 augustus geboren. Ze was heel klein en ze lag in een wieg. Toen we bij de wieg stonden haalde de zuster haar er uit. Ze was heel klein. Ze huilde niet. De zuster hield haar omhoog. Ze dacht wat is dat nou? Iedereen keek naar haar.



De baby van Juf

26 augustus was er een baby geboren  
Dat kwam ik de 27<sup>de</sup> te horen  
Roelof had bij ons geslapen, boven  
Hij kon 't haast niet geloven  
Toen is hij naar huis gegaan  
Heeft Pappa de dekens opzij gedaan  
Weet je hoe ze heet  
Onze lieve Margreet.



In dezelfde schoolkrant interviewt Reina Kremer juf Lamberts over de voor- en nadelen van het juf-zijn:

- Vraag: Juffrouw, waarom wou U schooljuffrouw worden?
- Antw.: Juf dacht dat het leuk zou zijn. Maar de kinderen verpesten het wel eens. Hier in Midlaren gelukkig niet. En het verdient ook lekker.
- Vraag: Hoe lang doet U het al?
- Antw.: 7 de jaar.
- Vraag: Hebt U wel eens vervelende kinderen gehad?
- Antw.: Eén.
- Vraag: Is Juf ook wel eens kwaad?
- Antw.: Vraag dat maar eens aan de kinderen.
- Vraag: Bent U ook blij als U 's avonds weer thuis bent?
- Antw.: Als mijn man mij lief ontvangt dan wel. En als de kinderen niet huilen.

In april '73 interviewde Reina Kremer ook Meester Boes:

Vraag: Naar welke school is meester geweest toen u bijna meester was?

Antw.: Rijkskweekschool, Pelsterstraat, Groningen.

Vraag: Hoeveel jaar was u toen u begon?

Antw.: 21 jaar.

Vraag: Hoeveel kinderen had u toen in de klas?

Antw.: 3<sup>e</sup> klas, 42 kinderen.

Vraag: Schreven de kinderen toen ook netjes?

Antw.: Er waren een paar kinderen bij die zelfs mooier schreven dan de meester.

Vraag: En heeft u hier altijd op school gezeten?

Antw.: Nee ik heb ook les gegeven aan de O.L. school te Zuidlaren.

Vraag: Keek u toen ook met plezier de schriften na?

Antw.: Het woordje 'ook' veronderstelt dat ik nu wel met plezier de schriften nakijk. Die conclusie is geheel voor rekening van de interviewster.

Inmiddels is het ook in Midlaren te merken dat de kinderen niet meer zo braaf zijn als vroeger (nou ja, braaf...)

Een noodkreet van Meester Boes in schoolkrant nr. 28 van april '76:

#### BALDADIGHEID

De omgeving van de school schijnt nogal aantrekkingskracht op de jeugd te hebben. Dat is niet erg, wanneer er leuk gespeeld wordt. Vervelend wordt het echter wanneer er onnodige vernielingen worden aangericht. Moest enige tijd geleden het fietsenhok een bekogeling met bakstenen doorstaan, vandaag vond ik een groot knipmes dwars door een ruit gegooid. Hopelijk meldt de dader zich nog om de ruit te vergoeden en de duizend flinstertjes glas die door het hele vertrek verspreid liggen op te ruimen.

A. Boes

(P.S. Hij heeft zich gemeld. Mooi zo!!)

In juni '76 schijnt het erg warm geweest te zijn:

De schoolkrant vermeldt:

In verband met de heersende hittegolf wordt er op school gewerkt volgens het zgn. tropenrooster. Hopenlijk wordt de dagelijkse gang in de gezinnen hierdoor niet al te zeer ontwricht.

In de schoolkrant van dec. '76 schrijft Henk Sants:

Op school hebben we een meester en een juf die stage lopen. Ze heten juf Flak en meester Loeröp. Alletwee zijn ze heel aardig. Dat vinden de andere kinderen ook. Meester Loeröp geeft lessen over biologie, eerst over een uil en toen over een wezel. Juf Flak heeft het Drente van vroeger behandeld. Na de Kerstvakantie komen ze niet weer. Dat vind ik jammer.



In de schoolkrant van dec. '77 stond een aantal brieven, die de kinderen in oktober al aan meester Boes geschreven hadden. Hij was toen ziek en kon niet naar de Zuidlaardermarkt, maar de kinderen hielden hem op de hoogte:

Annemarie Kanon: Beste Meester.

Ik weet dat u ziek bent en op bed ligt (en pijn heeft). Onze nieuwe juf is wel aardig. Ze heeft al 2 keer twee liter melk gekocht van ons. Maar nu ga ik van de Zuidlaardermarkt vertellen.....(enz.)

Jan Staats

: Ik vond het zuidlaardermarkt erg mooi. Maar ik heb er niet veel van gezien. Ik moest autosopbergen dat was erg mooi. Je werd er wel moe van maar dat moet je er voor over hebben. Ik heb dan ook even 75 gulden verdiend dat is een mooie grap. Maar meester heeft er niks van gezien dat is jamer. Maar dat kan iedereen over komen.

Egbert Sijbring

: De kermis is mooi en erg leuk. Ik ben niet naar de zuidlaardermarkt geweest dus kan ik u niet over de zuidlaadermarkt vertellen alleen over de kermis vertellen. dus dan zal ik maar gauw beginnen anders komt er niks van. Ik weet niet veel over de kermis maar ik vond alles mooi. Beste meester Egbert heeft het geschreven. UIT.

In okt. '78 was juf Lamberts ziek. Mevr. v.d. Linde verving haar, en zorgde er voor dat de kinderen haar een brief schreven. Hier volgen de epistels van Bert de Swart en Annemarie Goulmy, beide uit de 3<sup>e</sup> klas.

liefte juf lambers

het is leuk in school hoor  
wu hebben zwemen gahad  
het gin goed het was lekker water  
ik heb ook los geswommen  
ik durv bijna op mijn rug swemen  
los hoor maar ik ver zuip bijna  
maar antony heeft beejemin  
in een watersloot gegooit  
maar girt zei dat hei dat moest doen  
en beejamin was aan het gilen en gilen  
en antony liep snel weg  
maar girt schop en schoop en hij  
gin belrend naar juf.

van bert



Lieve juf lamberts.

Hoe gaat het er mee? goed ja goed zo.  
Bij borde-veld is agter een wei een heele groote  
en daar is een paard en die loopt daar agter in  
die wei zit een paard en die noem ik floortje en  
dat paard is naw aan mij gewend.

Maar juf hoe vind juf de fruitmand mooi juf? ja vijnzo  
En als dat heel erg gewent is aan mij mag ik er op rijden!  
Veel groete van Annemarie.





In okt. '80 laat meester Boes voor het eerst sombere geluiden horen over de toekomst van de school (schoolkrant nr.46)

Het nieuwe schooljaar 1980/1981 is begonnen. Dit is de eerste krant van dat schooljaar en de 46<sup>e</sup> krant in het bestaan van onze 73-jarige school. En dit roept de vraag op: halen we de 75?

Ja, waarschijnlijk wel, die twee jaar kunnen we nog wel overbruggen. Maar dan? Donkere wolken pakken zich samen, want het aantal kinderen dat de eerstkomende jaren de school gaat bezoeken is klein, erg klein.

Om twee leerkrachten aan de school te houden zijn gemiddeld 4 kinderen per schooljaar nodig. Het aantal van twee, dat we dit jaar mochten verwelkomen en de twee, die we het volgend jaar kunnen verwachten ligt daar beduidend onder.

En beste mensen, wanneer er geen onverwachte dingen gebeuren komen we reeds het volgend schooljaar beneden de kritieke grens van drie en twintig.

De school telt nu n.l. 26 leerlingen, zes leerlingen gaan de school verlaten, er komen twee nieuwe bij, dat wordt met ingang van het schooljaar 1981/1982 welgeteld 22 leerlingen.

Onze school zou dan een éénmannschool worden. Het is zeer de vraag of uit onderwijskundig oogpunt bekeken een éénmannschool in Midlaren moet worden gehandhaafd. Ziet U een oplossing? We houden ons van harte aanbevelen.....

Aan de kinderen van tegenwoordig wordt veel vaker gevraagd wat ze zelf voor wensen en klachten ten aanzien van school hebben. Ze willen meepraten, maar de moeilijkheid is dat ze het ook zelf niet altijd eens kunnen worden.

Diskussie binnen meesters klas over het voor en tegen van een leeshoek met kussens e.d. (zoals in de klas van juf).

Schoolkrant nr.48, maart '81:

Luchien Haaijer verwoordt de mening van de meerderheid:

Klas 4,5,6 wensen dat er een leeshoek komt. dat zijn Henk, Marinke, Richard, Anthony, Annelies, Jeanet, Jeroen, Marieke, Albert, Johan, Marcel, Luchien, Bruno willen dat er een leeshoek komt.

Annemarie Goulmy vertegenwoordigt de minderheid:

Ik vind het niet leuk dat er een leeshoek komt. Nou, wel leuk, maar we hebben toch een documentatiecentrum, nou en dat is hetzelfde, alleen in 1, 2 en 3 kunnen ze op kussens zitten en wij moeten op onze plaats. En het is hier GEEN peuterzaal!! En anders raffelt iedereen zijn werk af. En 1, 2 en 3 zijn kleiner! En in onze boeken staan letters en bij één twee en drie niet! En ik ben de enigste die het niet wil!!

Enfin, zoals gebruikelijk in een democratisch land, heeft de meerderheid gewonnen en is de leeshoek er gekomen, met kussens. En behalve dat ook nog een 'bouwhoek', met spelletjes en blokjes om te bouwen. Dus toch een peuterzaal???....

In maart '80 vertelde Esther Vos dat handenarbeid zo leuk was en ze er tegenop zag om weer te moeten handwerken. Of het daardoor kwam, is niet duidelijk, maar het schooljaar dat toen volgde, bleven de meisjes in meesters klas en kregen handenarbeid samen met de jongens, terwijl juf in haar eigen klas handenarbeid en handwerken gaf. Deze eerste stap op het pad der vrouwenemancipatie werd gevolgd door een poging tot 'mannenemancipatie'....  
Marinke Steenhuis vertelt hoe dat ging. (Schoolkrant nr.50, okt.'81)

Eindelijk hebben we weer handwerken! Na ruim een jaar. Meester gaat nu naar klas 1, 2, 3 en geeft daar handenarbeid. Juf is bij ons gekomen en heeft ons, (ook de jongens!!!!) handwerken gegeven. Je kon kiezen uit onderwerpen: een raamversiering knopen of een poppetje breien. De meeste jongens zijn gaan knopen, behalve Johan Sijbring, Richard Hogenberg en Anthony de Jonge.

Hoe donkerder de wolken zich aan de horizon samenpakten en het voortbestaan van de school bedreigden, hoe meer activiteiten werden er in en om school ontplooid, lijkt het wel.

Er kwam een schooltelevisie, de tuin werd door de kinderen onderhouden, en verschillende ouders kwamen één of meer middagen op school om iets met de kinderen te doen.

Klas 4, 5 en 6 vertellen er iets over. (Schoolkrant nr. 51, dec.'81)

Joke de Swart: Woensdag 9 december hebben we muziekinstrumenten gekregen zo als een ukulele, xylofoon, metallofoon, klokkenspel, maraca's, handtrom, flagelot (=fluit), hi-hat (=bekken), snare(=trom), bamboe rasp en we hebben ook nog een beatrijng.

Bruno Boucher: Er zijn nieuwe muziekinstrumenten gekomen in school, als je de school binnen komt is het een hels kabaal.

Richard Hogenberg : We krijgen elke vrijdag om half vier tuinwerk. Dan planten we heide, bollen enz. We harken de bladeren weg en planten plantjes. Dat vind ik erg mooi. Want ik hou van de natuur.

Bruno Boucher: Laatst hebben we met mijn vader bloembakken gemetseld. Nou gaan we met mevrouw Steenhuis er bollen in poten.

Annemarie Goulmy : Metselen was hartstikke leuk en de bloembak was van ons natuurlijk het mooist en het moeilijkst. En als het weer zomer is, lijkt het mooi met al die bloemen.

Bruno Boucher: Ik vind de kookles met mevrouw Steenhuis leuk, want nu weet ik hoe ik borstplaat moet maken en appeltaart en nog veel meer.

Richard Hogenberg : Ik vind kookles leuk. Want dan kun je als het klaar is, kun je het proeven. Alleen de zesde klas doet dat

Marieke de Groot : De klassen 4,5 en 6 hebben handenarbeid gehad van mevrouw de Groot en mevr. Schimmer en meester hielp ook een beetje mee. Want er waren kabouterkopjes en kaboutertjes van wol gemaakt voor in de kerstboom.

BrunoBoucher : Mevrouw de Groot geeft handenarbeid. Daardoor hangt nou de kerstboom vol.

Ook meester voerde een vernieuwing in het lesprogramma door, het blokuur:

Anthony de Jonge : Blokuur vind ik mooi omdat je kiezen mag uit 3 dingen, maar je moet ze allemaal af maken en je mag kiezen waar je mee begint.

Annemarie Goulmy : En ik begin altijd met rekenen want dat vind ik belagelijk. En meester helpt je apart en dat vind ik fijn.

Vrij snel na het begin van het nieuwe schooljaar werd juf Lamberts erg ziek, en moest er een vervangster komen, deze schrijft in de schoolkrant van dec. '81 het volgende:

Zoals iedereen al weet, is juf Lamberts al een hele poos ziek en het zal naar alle waarschijnlijkheid nog wel een poosje duren voordat ze terug komt. Via de schoolkrant willen we haar graag een spoedig herstel toewensen.

Daarom ben ik als invalster op deze school gekomen. Mijn naam is Annemarie Dik en ik woon in Vries. Het afgelopen jaar heb ik gedurende 4 weken stage gelopen op deze school zodat ik de meeste kinderen al kende.

De schoolkrant van maart '82 meldt het volgende:

Een bericht heet van de naald. Onze invalster Annemarie Dik heeft een baan aangeboden gekregen bij de Openbare Bibliotheek te Assen. Na lang wikken en wegen heeft ze besloten toch maar toe te happen, omdat ze een vaste baan bij het onderwijs in de nabije toekomst niet ziet zitten. Annemarie, het allerbeste toegewenst in je nieuwe betrekking en bedankt voor je geweldige inzet gedurende je Midlaarder periode. We zullen ons proberen te redden zonder jou.

A. Boes.

En in dezelfde schoolkrant een bedankje van juf Lamberts die weer aan de beterende hand is, al duurt het nog even voor ze weer op school komt. Ondertussen wordt ze vervangen door Mavr. van der Linde.

Bedankt!

Eigenlijk zou ik twee bedankjes moeten schrijven. Nl. één voor alle belangstelling tijdens mijn ziekte en dan ook nog één voor mijn verjaardag. Laat ik beginnen met mijn ziekte. Geloof maar, dat er een rot periode aan vooraf ging. Maar achteraf begrijpt iedereen dat wel. 't Was ontzettend fijn, om zo veel belangstelling te voelen toen ik in het ziekenhuis lag.

Lieve mensen, heel hartelijk dank! Het heeft mijn genezing zeer zeker bevorderd.

In juni '82 gingen er vijf zesde klassers van school. Als afscheidscadeautje voor meester Boes en juf Lamberts schreven ze op wat ze leuk hadden gevonden op school en wat niet.

BIJ JUF:

Bruno, B. : Wat ik leuk vond ; de plakkertjes en de stempels.  
Als juf jarig was.  
Niet leuk: Als juf zo'n rooie kop kreeg.



- Luchien H. : Bij juf vindt ik stom dat we met een heleboel jongens achter Boudewijn achter na zaten. En wie kreeg de schuld.... ik en Jeanet we moesten op de gang.  
Leuk: Dat we naar bos gingen en Roodkapje spelen.
- Annemarie G.: Rekenen vond ik afgrijselijk, en Aardrijksknudde ook. Taal en tekenen en knutselen vond ik heel heel heel heel leuk!
- Richard H. : De leuke dingen van juf: Dat ze ons nooit op de gang zette. Dat ze ons vaak liet spelen.

BIJ MEESTER:

- Marieke de Gr.: Leuk: pauzes, vakantie, iets voor jezelf doen en als meester en juf jarig waren. Soms was het leren bij meester leuk. Als je iets voor jezelf mocht doen, dan deden Annemarie en ik meestal boter, kaas en eieren of huisje bezetten, of we zaten zomaar rond te kijken en deden iemand na en de anderen moesten raden wie.
- Annemarie G. : Rekenen vond ik nooit leuk. Taal wel. Maar Aardrijksknudde vond ik het allernaarste wat me overkwam, waarom moeten kinderen dat toch leren BA!
- Bruno B. : Leuk: als meester razend word op Luchien. Als hij op zijn ukulele ramt. Teken en vind ik leuk.  
Niet leuk: rekenen, SGREIFEN, dat meester de plakertjes afgeschafte heeft. Blaadje overschrijven.
- Richard H. : Leuke dingen: pauze's, vakantie's, de dagen dat meester schor was, de Biologielessen, als meester jarig was, als meester ziek was.  
Niet leuke dingen zijn: Dat hij vaak schold, dat hij ons vaak eruit stuurde, dat meester vaak niesde.
- Luchien H. : Bij meester vind ik stom dat meester altijd dit →  deed en dat we met 5 man op gang stond.



tekening: Bruno



En dan start het schooljaar '82/'83. Juf Lamberts is weer terug op school, en kan een nieuwe eerste klas van 3 kinderen verwelkomen. Met de 3 kinderen uit de tweede en de 2 kinderen uit de derde vormt dit samen een klasje van 8 kinderen. Meester heeft er in totaal 12 (klas 4 :2, klas 5 : 4, klas 6 :6) en ziet reikhalzend uit naar eventuele klanten van buitenaf, die de geleerden kunnen versterken. In schoolkrant nr. 54 (okt. '82) schrijft hij dan ook:

-----  
Een nieuw schooljaar is begonnen, het schooljaar 1982/1983. We hopen dit jaar een voldoende aantal leerlingen te houden om het volgend schooljaar met twee leerkrachten te kunnen blijven doorgaan. Wat dat betreft is onze nieuwe leerlinge, Emma Boardman (ze verblijft in het bungalowpark) een geschenk uit de hemel. Het is nu zo met de school gesteld dat elke leerling telt.  
-----

Ondertussen bleek halverwege het schooljaar dat het lesgeven (na haar ziekte) aan juf Lamberts toch te veel inspanning kostte, en de dokter achtte het beter dat ze er voorgoed mee zou stoppen. Zoals zo vaak in noodgevallen, was het weer Mevr. van der Linde die haar kwam vervangen. Al voordat Juf Lamberts als Juf Vonk op de Midlaarder school verscheen, viel ze in wanneer leerkrachten ziek werden of vertrokken. Geen wonder dat ze zich een beetje het plaatsvervangend schoolhoofd voelde toen ook meester Boes deze winter door een griepje aan zijn bed gekluisterd werd. De kinderen waren over haar gedrag echter niet zo te spreken (!). Er kwam bij de schoolkrant zelfs een anonieme klacht binnen van de volgende strekking (schoolkrant nr.56, maart '83):

-----  
Toen meester Meegons (invaller voor meester Boes) er was speelde Juf heel erg de baas, ze wou als wij straf hadden dat wij bij haar dat kwamen melden.  
-----

Maar eigenlijk betekent dit alleen maar dat Juf van der Linde ook bij de kinderen al zover is ingeburgerd, dat ze net als juf Lamberts en meester Boes haar aandeel krijgt in de kritiek die leerlingen toch altijd wel op hun leraren hebben. Het is alleen voor stageaires weggelegd om 'heel aardig' gevonden te worden!

Hoe vaak ook de hoop is uitgesproken dat er toch maar genoeg leerlingen zouden komen om onze school een tweemansschool te laten blijven, het is niet gelukt, en het gevolg is dat de school zal worden opgeheven.

Aan de kinderen die nu nog voor de laatste week op school zitten, hebben we gevraagd, hun gedachten op te schrijven over de verdwijning van de school, te vertellen wat ze op deze school leuk of vervelend vonden, en wat ze verwachten van de nieuwe school waar ze straks na de vakantie heen gaan.

DE KLAS VAN JUF ZEGT WAT ZE ER VAN VINDEN:

Matthijs Kremer : De school bestaat nu 75 jaar.  
(3<sup>o</sup> klas) 4 schoolhoofden + meester boes zijn er geweest!  
Meester is nu het hoofd van de school.

Maar,..... Er zijn veeeeeeeeeel te weinig kinderen.  
Er zijn naar 21 kinderen, en volgend jaar gaan er 7 af. Dan blijven er  
14 over!!!!!! En Karin Die gaat verhuizen naar zuidlaren. Dan komt  
ze hier niet meer op school. Dus 13!!  
en dan ging hanie er af. en paul. En nol. en toen nol er af ging,  
ging mirte er ook af. En toen hanie er af ging gin ik er ook af.  
Dus 8. Dat gaat niet!!!!!! En daron ging iedoreen eraf.  
De school hout op!!!!!  
ik hoop dat de school voor vergaderingen word! En clup huis.

Mischa Steenhuis : de school gaat dicht. ik vind het niet leuk  
(1<sup>o</sup> klas) ik hoop dat dit een clubhuis

Paul de Groot : onze school gaat dicht. ik vind het jamer en dan gaa  
(1<sup>o</sup> klas) ik naar een andere school. naar de 2 klas.  
en dan kom ik bij een vriedje in de 2 klas.

Benjamin Meijering : de school gaat dicht ik vind het leuk  
(1<sup>o</sup> klas) ik gaa naar een an de re school  
ik hoop dat goed werk

huib en ik gaan samen vieses als het moo weer is  
als het reegt dan gaa ik met de auto

Carlos de Mattos : Onze school wordt dagt ik een sportclub voor  
(2<sup>o</sup> klas) voetballen. Want alle kinderen van midlarens  
School gaan weg. Ik ga naar noordlarens school.  
Ik ga met de fiets daar heen. Ik vind het niet leuk. Ik hoop dat ik  
en jufrouw kreig. Ik hoop dat ik heel veel vrieden

Michiel Steenhuis : Onze school gaat dicht. Dat vint ik helemaal  
(2<sup>o</sup> klas) niet leuk. maar als ik mocht kiezen wat dan in  
deze school mogt komen dan wou ik graag dat  
hier een clup huis kwam en op het spotvelt een voetbalvelt kwam.  
en dan lekker voetballen he!!!!!!!!!!!!!!  
maar dat ik naar Noordlaren moet vint ik helemaal niet leuk.  
ik vint het stom stom stom!!!!!!!!!!

---

DE KLAS VAN MEESTER OVER HET 75-JARIG BESTAAN VAN DE SCHOOL

Huib Boes: Zaterdag 9 juli hebben we schoolfeest.  
(5<sup>o</sup> klas) We gaan allemaal in ot en sien kleren.  
In noordlaren hebben ze het al gehad.

We gaan allemaal spelletjes doen, vervoorbeeld : steltlopen, tollen,  
hoepelen, kaatseballen en bussenlopen. Ik denk dat het heel gezellig  
word. O, ja we gaan ook poffertjes bakken.

We gaan ook een toneelstukje doen over meester pennelik.  
dinsdag 5 juli hebben we generaalereutietsie van het toneelstukje,  
en ook de afscheid van de zesdeklassers.

Er komen zaterdag wel 300 mensen denk ik. We zingen ook een openings-  
lied, dat gat : In midlaren vlak bij t meer enz. Veder zeg ik er nik  
over.

Margreet Lamberts : 9 juli hebben we schoolfeest s'avonds voeren 4,  
(5<sup>o</sup> klas) 5 en 6 een musical op. Ik heb de rol van "Elsje"  
gekregen, Anthony is meester Pennelik, Olga is  
Claartje. En de andere kinderen zijn gewoon kinde-  
ren.

OUDE SPELLETJES



Nol Goulmy : We zijn nu alsmäär  
 (4<sup>e</sup> klas) bezig met tollen en  
 steltlopen en zo'n  
 hoepel met een stokje, maar ik kan  
 alleen tollen want mijn voed zit in het gips.  
 maar de lol is er al af, zo'n beetje. Dat vind ik wel jammer want  
 ik vond dat best mooi.

WAT VONDEN DE KINDEREN UIT MEESTERS KLAS LEUK OP SCHOOL?

EN WAT WAS ER VERVELEND? (of moet je zeggen: Wie was er vervelend?...) )

Joke de Swart : Ik vond het op deze school soms leuk en soms ook  
 (5<sup>e</sup> klas) niet (meestal vond ik het niks aan). En als ze zaten  
 te klieren schreeuwde meester altijd heel hard door  
 de klas.

Op een dag dat het heel warm was, stonden de ramen open. Toen in één  
 keer de telefoon. Meester ging hem opnemen en liep dus de klas uit.  
 Meester was nog niet half uit of een paar jongen maakten vliegtuig-  
 jes en gooiden ze door het raam. De volgende dag in school, zagen we  
 alle vliegtuigjes op de tafel van meester. Meester pakte er één op  
 en zei: Van wie is deze. En ze ging het maar door, maar niemand gaf  
 antwoord.

Audrey hadt een keer kaugom in haar mond en meester zag dat en zei  
 Doet dat spul uit je mond. de helft gooide ze weg. Een tijd later zij  
 Albert dat Audrey nog steeds kougom had. En dat vond ik gemeen.

Margreet Lamberts : Het leukste op deze school vond ik: taal, lezen,  
 (5<sup>e</sup> klas) tekenen en handenarbeid.

Het vervelende: rekenen, schrijven, en Biologie  
 en Geschiedenis vond ik ook niet geweldig. Maar ik ben altijd met  
 plezier naar deze school geweest.

Jeroen de Groot : Handenarbeid was wel leuk en tekenen en geschiede-  
 (6<sup>e</sup> klas) nis en biologie, de rest is stom en aardrijkskunde  
 en taal en rekenen ook.

Meester doet biologie en geschiedenis wel leuk. Gymnastiek vind ik  
 te vaak. En met zwemmen is het nooit warm weer.

Nol Goulmy : En de rotste vakken vind ik rekeneng, geschiedenis, enz.  
 (4<sup>e</sup> klas) enz. Behalfe school t.v. niet, dat vind ik juist leuk,  
 en tekenen vind ik ook leuk, en voorlezen ook (vooral  
 dat) en ook handarbeid vind ik leuk.

Jeanet Haayer : Wat ik vervelend vond op deze school is: dat rekenen  
 (6<sup>e</sup> klas) en taal. Met taal moet je altijd zoveel schrijven, en  
 je hand word zo slap. En rekenen, vaak is het moeilijk  
 dat gaat wel ander half uur door. En aardrijkskunde dat gaat wel maar  
 als je proefwerk hebt, en dat is gedaan, dan ben je later de vragen  
 die je moest leren vergeten.

Wat ik leuk vond is: tekenen van ongeveer kwart voor drie tot half  
 vier, vrijdag's alleen.

Marinke Steenhuis : Leuk vond ik dat we met een kleine groep gym  
(6<sup>e</sup> klas) hadden, en dat als we op schoolreisje gingen er niet zoveel kinderen waren.  
Vervelend vond ik dat je weinig keus hebt uit vriendinnen.



DE KLAS VAN MEESTER OVER HET VERDWIJNEN VAN DE NU 75-JARIGE SCHOOL

Margreet Lamberts : Onze school bestaat 75 jaar. Ik vind dat al een  
(5<sup>e</sup> klas) hele leeftijd! Ik vind het erg jammer dat ons schooltje weggaat. Nu moet ik de lagere school afmaken in Noordlaren. Iedereen vond het jammer dat de school wegging. Na de lagere school ga ik waarschijnlijk naar de MAVO.



Huib Boes : De school gaat dicht zoals  
(5<sup>e</sup> klas) veel andere kleine schooltjes.  
Ik ga naar zuidlaren naar de Emmalaan school. Ik moet nu wel elke dag op fiets naar school.



Marinke Steenhuis : Ik vind het jammer dat de school verdwijnt,  
(6<sup>e</sup> klas) want het is fijn als je in je eigen dorp naar school kunt gaan, en als het dan een kleine school is, dan krijg je veel aandacht.

Nol Goulmy : Ik vind het jammer dat de school verdwijnt.  
(4<sup>e</sup> klas) Maar ook eigenlijk niet, want ik vond dit een rotscool.

Olga Boucher : De school bestaat nu 75 jaar dat vind ik heel lang.  
(5<sup>e</sup> klas) Het is wel jammer dat het schooltje nu weggaat. Sommigen zeggen dat het schooltje best nog een jaar had kunnen bestaan. Maar daar heb je niks aan want er komen géén eerste klassers meer bij, en na een paar jaar zit er niet 1 kind meer op de school. Heel veel kinderen gaan naar Noordlaren, ik ook, dat vind ik leuk want daar heb ik ook op de kleuterschool gezeten, en ken dus nog kinderen. Er zijn ook wel kinderen die naar Zuidlaren gaan, maar dat zijn er heel weinig. Ik wil niet naar Zuidlaren, ik ken niemand en er zijn heel veel kinderen. Mij vriendin zegt altijd als ik zeg dat ik naar Noordlaren ga: stomme Noordlaarder gekken, dan zeg ik: stomme Zuidlaarder gekken.

Jeanet Haayer : De school is 75 jaar bestaan, van 1908-1983.  
(6<sup>e</sup> klas) En dan word het een dorps huis of de school gaat weg. En dan zullen er wel nieuwe huizen komen, denk ik. Maar dan nog liever een stuk weiland.  
Op de tekening daar sta ik te denken dat het dorps huis word of weiland of huizen, maar het zal wel een dorps huis worden.



# KINDEREN VAN TOEN EN NU

hun gedachten, ideeën en toekomstplannen....

In schoolkrant nr.9 van nov.'68 stond te lezen dat de vijfde klas een bezoek had gebracht aan de beroepentoonstelling in de Prins Bernard hoeve.

Naar aanleiding daarvan, vroeg meester Boes hen, op te schrijven wat ze zelf later wilden worden:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Bartje Stobbe   | : Mijnwerker vind ik een heel mooi beroep. Maar je zit onder de grond en je kunt geen frisse lucht happen en als de mijn instort dan kun je dood komen  |
| Aaldrik Wolters | : Ik wil graag melkboer worden, omdat je dan in de buitenlucht zit. En tis ook goed voor je spieren.  |
| Bea Lukken      | : Ik vind kraamverpleegster erg mooi. Het lijkt me mooi werk toe om een baby eens de zuigfles te geven. Heel misschien word ik kraamverpleegster.   |
| Johan Tinge     | : Ik vind het wel leuk om meester te worden. Maar ik wil ook wel graag barkieper worden. Ik vind meester worden wel leuk, maar daar moet je veel voor leren en als je barkieper word moet je bier of andere dranken schenken. Maar ik denk dat ik een ander beroep ga doen. |
| Geerta Stobbe   | : Schooljuffrouw lijkt me wel leuk. Ik wil graag kleuterjuffrouw worden. Daar hoef je niet veel voor te leren. Ik vind het leuk met die kleintjes te werken, ze tekenen geven en spelletjes doen en gymnastiek en zingen geven.   |
| Rob de Hoo      | : Chirurg is wel een mooi beroep. Het is erg leerzaam en ook wel leuk. Maar ik vind het niet leuk om in iemand anders maag of been te snijden en de opleiding is natuurlijk moeilijk.   |
| Gerard Sants    | : Schilder lijkt mij een mooi beroep, maar ik weet niet of ik het later word.   |

En wat werden ze nu werkelijk??...

- |            |   |
|------------|---|
| B. Stobbe  | : Gemeente-ambtenaar  |
| A. Wolters | : Bij zijn vader aan het werk in de melkhandel  |
| B. Lukken  | : ??  |
| J. Tinge   | : Studeerde technische scheikunde, doet nu een promotie-onderzoek aan de universiteit van Groningen |
| G. Stobbe  | : Gezinshulp  |
| R. de Hoo  | : Deed Hogere Zeevaartschool, is stuurman op de grote handelsvaart.                                 |
| G. Sants   | : Computer-operator.  |

Hoe zagen de Midlaarder kinderen in okt. '70 de toekomst in het jaar 2000? (schoolkrant nr.10)

Tineke van Dijken : Ik denk dat de wereld en in het jaar 2000 heel anders uit zal zien dan nu. Men gaat alles bouwen zodat kleine plaatsjes grote steden zullen worden. Al het werk zal gedaan worden door machines. De mensen zullen heerlijk kunnen luieren. Men zal in moderne huizen wonen. De huizen zullen op heuvels zijn gebouwd. Er zal een muur omheen zijn met een poort erin. De auto's zullen veel groter zijn dan nu. De mensen zullen blijven fietsen, maar alleen voor hun gezondheid.

Albert Scheper : Als ik 80 jaar ben zal niemand meer werken, want de jeugd van tegenwoordig wil niet meer werken. De oudere mensen werken nog hard, maar de jeugd draait het geld er maar door in de Café's. Of ze rijden in mooie wagens. Ze hebben het al heel mooi, maar ze zijn nog niet tevreden. Er zal een derde wereldoorlog komen in het jaar 2050. Er zullen heel wat doden vallen door het atoom.

Peter Hogerveen: Iedereen zal in een villa wonen. In deze villa bevindt zich een kleuren-TV, een telefoon en een wekker, die je met muziek wekt. Iedere vrouw heeft de beschikking over een wasmachine, een afwasmachine, een kookmachine en als dienstmeisje een robot. De vrouwen hebben een heli-copter voor zichzelf om boodschappen te doen. De mannen hebben een starfighter voor lange afstanden en een Green Monster voor de korte eindjes. In elk huis staat een computer voor het oplossen van probleempjes. Op alle vragen weet hij een antwoord. En de kinderen hoeven niet naar school, want die hebben een mini-computer om hun hals.



*de rug-heli  
Leve de vloer*

In schoolkrant nr.11 van febr. '71 vertellen Albert Scheper en Johan Tinge wat zij zouden doen wanneer ze een miljoen hadden:

Albert Scheper: Als ik f1000.000 zou ik het op de bank zetten en wachten tot het f20.000.000 werd. Dan kocht ik een kasteel en als ik ging trouwen gaf ik en groot feest en heel Midlaard mag komen feestvieren.

Johan Tinge : Als ik een miljoen had zou ik het op de bank zetten en wachten tot ik er 10 miljoen had. En dan zag ik wel verder.

In schoolkrant nr. 16 van mei '72 vertelt een aantal kinderen wat ze vinden van het beroep van hun vader:

Reina Kremer: Mijn vader is caféhouder. Die heeft het altijd druk. Hij komt 's avonds om 12 uur in bed en soms nog wel later. En als je feest hebt dan moet je altijd hard werken. Dan mag je niet zitten dromen en je mag niet meedrinken van de lekkere drankjes. Mijn vader kan het zelf soms nog niet eens af. Dan moet mijn moeder meehelpen. Die moet dan ook intappen. Ook moet ze 's middags eten koken voor de gasten en gehaktballen braden en lekkere fricandellen speciaal klaarmaken. Daar zijn de Midlaarders dol op. Ik wil later nooit met een caféhouder trouwen. Ik heb liever een man die piloot wordt. Dat lijkt me veel leuker toe.

Henny Kruims: Mijn vader is boer. Ik vind dat niet leuk, want je bent nooit vrij. En je kunt nooit met vakantie gaan. Mijn broertjes vinden het wel mooi. Als ik later verkering heb met een boerenzoon of iemand die boer wil worden, dan is het gauw uit.

Thomas Tinge; Mijn vader is boer, maar dat wil ik niet worden. Dat stinkt mij te veel.



In schoolkrant nr. 24, van dec. '74 vertellen andere kinderen wat ze later graag willen worden:

Janneke Kremer : ik wil graag juf zijn. later zou ik best een juf willen zijn. het lijkt mij mooi toe. dan kan ik ieder kind wat leren. de eerst en de tweede en de derde. want dan ben ik de baas.  
7 jaar

Boudewijn Tinge : ik wil graag dokter worden. dan help ik de mensen die vinden het wel mooi dat er een dokter in het dorp woont. dan komen er veel mensen bij mij. maar ik ga ook naar de mensen toe. die heel ver weg wonen en die niet van bed mogen komen.  
8 jaar

Annemarie Kanon : ik wil tuinvrouwje worden en dan ga ik bloemen verkopen en dan verdienen we geld.  
8 jaar

Albert Kruims : ik wil later boer worden. net als mijn vader.  
8 jaar

Dieneke Schuiling: ik wou graag juf worden want dan ben ik de baas. ze mogen zelf weten wat ze doen. geen lawaai maken.  
7 jaar,

Egbert Sijbring : ik wil timmerman worden dan ga ik een garage bouwen.  
8 jaar,



Henk Sants vertelt zijn toekomstplannen in schoolkrant nr. 27  
(febr. '76)

### HET LEGER

Waarom ik later graag in het leger wil, dat zal ik jullie vertellen. Ten eerste lijkt het me heel leuk vanwege de oefeningen en ook vanwege de vrienden die je daar leert kennen. En misschien heb je wel eens gehoord dat soldaten veel moppen vertellen. Nou, dat is ook zo en daarom ga ik ook in het leger.

Schoolkrant nr. 28, (april '76) laat zien wat kinderen zouden doen als ze zelf baas waren

Boudewijn Tinge : Als ik zelf baas was, dan bleef ik op deze school. En ik ging op fiets naar school.

Dan kocht ik het mooiste huis van ons dorp. En kocht ik een raceauto. En bij mijn huis komt een groot vijver zodat er goudvissen in kunnen. En ik wil graag een vrouw en twee kinderen.

Dan ga ik ook lekker eten. En ging ik niet te laat naar bed.



Albert Kruims : Als ik zelf baas was dan geen ik niet naar school.

Annelies Niehuis : Als ik zelf baas was dan wou ik bij mijn mama en papa blijven.

Egbert Sijbring : Als ik zelf baas was dan geen ik laat naar bed en 's morgens stond ik heel vroeg op. En ik at alle broodjes op. Dan geen ik niet naar school maar dan koop ik een brommer en ik maak er een racebrommer van. Dan kan ik er op brommen.

Luchien Haayer : Als ik zelf baas was dan werk ik in de school.



Wat is belangrijk in het leven?... Deze vraag stelde meester aan de kinderen. Hun opvattingen daarover zijn te vinden in schoolkrant nr.32 maart '77 :

Janneke Kremer : Ik vind belangrijk in het leven, dat je geen geld-nood hebt, en dat er geen ruzie op aarde is. En dat je een gelukkig leven hebt. En ik zal ook niet graag vrijgezel blijven. Dat lijkt mij verschrikkelijk, want je hebt helemaal geen praat. En dat er redelijk veel mensen blijven, want anders kan mijn vader de kost niet meer verdienen.

Jan Staats : Ik vind belangrijk dat ik een mooi meisje heb en een mooi huis en veel geld. Dan kun je van alles kopen, een fiets, een bromfiets, een auto. Het is wel mooi als je een mooi meisje hebt. Dan kun je met haar naar bed en dan gaa je naar beneden en zij krijgde een kind. En je moet natuurlijk ook aan 't werk, want anders krijg je geen eeten en geen drinken. en dat moet ook niet. Je moet ook kleren dragen net als anderen ov niet soms?

Wat is belangrijk in het leven?... (vervolg)

Ronald Boes : Ik vind, dat er teveel mensen op de aarde zijn. En dat de Cocerve fabrieken in Tiel en Elst afgebroken moeten worden, want uit blik eten is niet gezond! Ik vind nog meer dat de scholen afgebroken moeten worden want nu komen er allemaal professoren en geen arbeiders meer. En ik vind dat ze geen W.W. meer moeten geven want Molukkers en Surinamers halen geld weg uit de Nederlandse regering. En ze moeten geen radio actieve stof meer maken, want dat is gevaarlijk.

Egbert Sijbring: Ik vind het belangrijk dat de kinderen naar school gaan. Ik leer heel veel, dat spreekt vanzelf. De mensen vinden het ook heel leerzaam. Vooral het verkeer, want er gebeuren veel ongelukken en dan word Nederland klein. Je leert genoeg op school.

In schoolkrant nr. 34 kregen de kinderen opdracht hun gedachten maar eens op te schrijven... (okt. '77)

Ineke Hamming : Ik ga nou mijn gedachten eens opschrijven. Ik denk nou aan Boudewijn, want die trekt hele gekke gezichten. En ik denk aan Vera, want die kan heel mooi schrijven. En natuurlijk aan de kermis. En nou denk ik: ik wou dat de klas een beetje stiller was, en ik heb zin om mijn kauwgum op te eten. Zal ik het doen? En ik vind het vervelend, dat Ronald en Jampie steeds naar de tijd vragen. En ik wou wel eens weten of meester mijn naam ook opgeschreven heeft. Ik zal even gaan kijken, nee, gelukkig niet, dat ontbrak er ook nog maar net aan. En Geert zit me aldoor na te doen. En ik denk aan mijn tekening, die aan de muur hangt. Ik vind hem zelf best mooi, al zeg ik het zelf. En Ronald fluit naar Janneke. Oei! Oei! En ze lacht maar. Boudewijn is al klaar met zijn opstel. En nou denk ik: ik stop er mee!!

Jan Staats : Ik denk aan half vier. Dan gaan we appels jatten. Ik en Martijn en nog een paar. En dan gaan we ons ziek eten in appels. Er zijn zure en zoete, die zijn het lekkerst. Dan ga ik naar huis, naar boven. Dan ga ik platen draaien. Dat is mooi. Ik weet niet meer.



Ronald Boes vertelt in schoolkrant nr.37 (juni '78) over de zesde klas die van school gaat:

Ik ga van school af. Ik ga naar Groningen. Hamming gaat naar Hoogezand, daar ga ik niet heen want dat is veel te rot fietsen. Jampie gaat ook naar Hoogezand. Greetje Ruben gaat naar Coevorden naar school dat is mij te ver weg!!! Ik ga op fiets naar school.

Juf Lamberts vroeg aan de kinderen van de derde klas wat ze later willen gaan doen. Schoolkrant nr. 40, maart '79.

Bruno Boucher : wil graag bakker worden. Maar nog liever koopt hij een stuk bos en daar doet hij allemaal dieren in.

Bert de Swart : wil duiker worden.

Richard Hogenberg : wil ook duiker worden en in een aquanautenhuis onder water wonen samen met Bruno. Hij wil ook dierenarts worden.

Annemarie Goulmy : wil stieuardes en dierendokter worden.

Schoolkrant nr. 42, okt. '79

Roelof Lamberts vertelt over het beroep van zijn vader en zijn eigen toekomstplannen:

#### HET BEROEP VAN MIJN VADER

Mijn vader is boer. Dat is een mooi beroep, maar ik zou het niet graag willen worden. Mijn vader is met acht koeien begonnen. En die melk hij altijd. Toen kocht hij er steeds meer bij en nou hebben we er bijna zeventig en ook nog acht of negen of tien kalveren en nog dertien pinken. We hebben ook nog 2 konijnen, 6 kippen, samen over de honderd dieren. Ik ga als ik van school af ben naar Groningen, naar de HAVO en dan naar bos en cultuurbouwschool in Velst. Maar ik word geen boer denk ik. Want dan moet je elke morgen en elke avond melken. En vroeg opstaan ook. En daar ben ik niet zo'n kei in. Het liefst zou ik een beroep hebben waarbij je veel buiten bent in de natuur, boswachter bijvoorbeeld. Daar ben je veel bij de natuur. Het lijkt me niks aan om in een kantoor te werken. Dan is het zo warm binnen en je kunt de hele dag dan achter een schrijfmachine zitten. En daar vind ik geen donder aan!!!!!!

Bruno Boucher schrijft zijn gedachten op in schoolkrant nr. 46 (okt. '80)

Ik denk soms aan later. Dan hoef ik niet naar school. En kan zelf doen wat ik wil. Dan ga ik in het huis wonen wat mijn vader gebouwd heeft. Dan ga ik poppekast spelen en zelf poppen maken. Of ik word boswachter dan kan ik de beesten voeren. Of ik word boer dan ga ik kaas maken. Maar ik denk dat ik nu meer zin heb om een tekening te maken.



Henk Schuiling vertelt in dezelfde krant wat hij zou doen als hij eigen baas was :

Ik wou dat baas was, dan kon ik alles doen wat ik wil. Dan kon ik reizen naar Amerika, Afrika en dan kon ik piloot worden. Dan ging ik vliegen rond de wereld. Of soldaat worden en naar Irak en Iran mee helpen schieten met geweren. Dat is erg mooi maar ja je kunt niet alles doen en dat is jammer.

De derde klas heeft nagedacht over wat ze later willen worden :  
Schoolkrant nr. 47, dec. '80

Joke de Swart : Ik zou graag een zangeres worden  
Omdat ik dat leuk vind en ik kan  
goed zingen. Ik luister vaak naar de radio  
ik zing ook wel mee. Ik vind leuk om te zingen  
het lied van abba vind ik leuk en Bonnie kom je  
buiten. Boniem. Ik zou ook wel in den haag wonen  
vlak bij mijn tante. Omdat ik dat leuk vind.

Margreet Lamberts : Ik zou wel graag juffrouw van  
de eerste klas willen worden  
want schriften nakijken, O ft. er bij zetten en  
dingen uitleggen dat lijkt me prachtig vooral op  
het bord schrijven, maar boos worden doe ik niet  
zo graag. En als ik zou mogen kiezen waar ik zou  
willen wonen dan had ik dorp gekozen  
op een boerderij. Ik kan niet tegen  
die Stinksfabrieks daar word ik  
ziek van.

Olga Boucher : Later als ik groot ben  
zou ik graag uitgever  
worden. Dan zou ik allemaal boeken uitgeven.  
Net zoals mijn vader en mijn opa in Den Haag  
Wij hebben al vier boeken geschreven en  
uitgegeven. Ze heten Een huisje voor  
kabouter Wokkel, Het blauwe schaapje,  
Anneketanneke toverheks, en de Drie  
Koningen van Adelbardije.

Huib Boes :



Ik wil graag automonteur worden.  
Dan kan ik lekker prutsen.  
Dan ga ik in een dorp wonen.  
Want daar is het lekker druk  
Ik vindt het ook mooi.  
Om de mensen benziene in te tengken.  
Het lijkt me heel mooi.

Twee en een half jaar later :  
Schoolkrant nr. 57, juli '83

Margreet : Later wil ik graag een  
beetje afgelegen in de bossen wonen.  
Ik wil ook veel dieren hebben,  
vooral paarden. Later wil ik  
graag trouwen, kinderen krijgen  
en ik hoop gelukkig te worden.  
Mijn beroep moet iets met dieren  
en de natuur te maken hebben.  
Ik vind het belangrijk om geluk-  
tig te zijn en een fijn en rustig  
leven te lijden. Het allerliefst wil ik een  
manege houden. Maar ik weet dat dat niet  
eenvoudig is.



Mijn  
leedoms  
margreet lamberts



tekening Joke

Twee en een half jaar later (vervolg) :

Olga : Ik wil later dierenhoudster worden, dan ga ik heel veel dieren houden. Ook een paard dat vind ik leuk, het moet natuurlijk wel lief zijn. En kavia's en konijnen, hamsters, allemaal door elkaar en natuurluurlijk jonge kavia's en konijnen want dat is het leukst. Dan heb ik een vierkante kamer met een gat erin, daardoor kunnen ze dan naar buiten in een overdekte ren.

## ALLERLEI NIEUWTJES

van vroeger en nu ...

EEN VERZAMELING LEUKE, GRAPPIGE EN MERKWAARDIGE CITATEN UIT DE  
SCHOOLKRANTEN VAN 1965-1983

- OKT. '65 : Over de onderwijstentoonstelling 'Het graan'  
Bert Wolters En als je wou weten waar het graan in een bepaalde maand geoogst werd, dan had je maar op een knop te drukken en je zag het op een bord. En Bernard wou maar niet luisteren die zat steeds maar aan die knopen.
- MAART '66 : Over de terugkeer van Janke Bonder uit Beatrixoord  
Gerda Bonder Vader, Aaltje en ik gingen 's morgens om 8 uur al van huis. Moeder en Geert bleven thuis. Wij meisjes hadden feestmutsen op, die we zelf gemaakt hadden.  
Toen gingen wij de zaal van Janke binnen. En daar stond Janke al op ons te wachten.  
Toen Janke weer thuis was, vond ze alles heel klein, omdat het in Beatrixoord zo groot was. Wij waren allemaal heel blij dat Janke weer thuis was.
- MAART '66 : Opstel n.a.v. het huwelijk van Beatrix en Claus  
Geerta Stobbe Ik vond de jurk heel mooi en de pak van uw man ook. De bruidsmeisjes waren ook heel leuk.  
Ik wou ook zo graag naar Amsterdam, Maar het geeft niet hoor. Ik heb voor de TV gekeken.  
Nu zal ik nog iets over mezelf vertellen.  
Ik ben 8 jaar en mijn zusje en broertje zijn 12 jaar.  
Wij hebben ruzie met ons buurman.  
Wij hebben twee jufvrouwen. Er zitten 15 kinderen in mijn klas en er zitten 35 kinderen op de hele school.  
Ik heb wel eens 34 vouten, hoor. Niet leuk hè?  
Ik vind het ook niet leuk.
- AUG. '66 : Verslag schoolreis naar Amsterdam  
Betty Lokhorst In de trein terug hebben we nog gezongen met de kinderen van Schuilingsoord, die dezelfde reis maakten. Onze jongens wilden niet komen, maar Meester Meier en Meester pakten ze bij de kladden en trokken ze de coupé van Schuilingsoord binnen.  
Toen we in Vries-Zuidlaren aankwamen stonden de auto's al te wachten.

Nou we hebben die nacht lekker geslapen, veel beter dan de nacht ervoor. Meester vond niet goed dat we de volgende dag een uurtje later op school kwamen. Dat was niet mooi van hem. We konden op school wel verder slapen zei hij, maar er was niemand die dat deed.

- APRIL '68 : Verhuizing  
Willy Bonder In het laatst van februari zijn wij verhuisd naar Zuidlaren. Het bevalt me daar wel goed, maar ik woon liever in Midlaren. Ik vind het in Midlaren veel vrijer dan in Zuidlaren.
- NOV. '71 ; Sinterklaas  
Lucas Davids Het is al gauw Sinterklaas. Twintig november komt hij aan in Nederland. Hij komt dit jaar met de troin. En als hij komt juichen alle kinderen hem toe. Maar dat doen wij ook wel want wij geloven er ook nog in.
- MEI '72 : Schoolreisje  
Roelie Schuiling We gaan dit jaar drie dagen met schoolreisje. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Het zal me wel benieuwen. Misschien kan ik niet eens in een tent slapen.
- MEI '72 : Pinkstervakantie  
Johan Niehuis Misschien gaan Lucas, Johan, Willem en ik wel vissen. Dat is altijd zo fijn. Als ik een vis heb, haalt Lucas altijd het haakje er uit. Want dat durf ik niet.
- OKT. '72 : Zigeuners  
Johan Nijman Er zijn zigeuners bij de Veenhorst geweest. Ze zijn er zelfs binnen geweest. Willem Vrieling zei het tegen ons, maar wij geloofden het niet. Toen zijn we met hem meegegaan. En waarempel het was waar. Mevrouw Vrieling was doodsbang en belde Davids op. Toen Vrieling 'savonds thuis kwam werd die ook verschrikt. En Willem was ook een beetje bang hoor, maar hij zei van niet. Maar Vrieling zei: "Ik bel de politie op." Een minuut later waren de politiemannen er al. Toen gingen de zigeuners naar Anloo. Jan Meijering zijn broer heeft ze daar gezien. Ze waren met twee woonwagens en Jan zijn broer is er zelf langs gereden met de brommer. Jan zei: "Geert ze kijken door het raam." "Dat geeft niets", zei Geert, "wat kan mij die zigeuners schelen."
- DEC. '72 : Schaatsen  
Aaltje Bruins Wij zijn woensdag naar Assen geweest naar de Kunstijsbaan. Ik zat bij Van de Veen in de auto. Het was een mooi ritje. Meester heeft me de schaatsen onder gebonden. Ik heb twee banen rond geschaatst en ik ben drie keer omgevallen. Er was een jongen die heeft mij omgedraukt. Geert kwam me steeds achterna.
- JUNI '73 : Het ongeluk  
Willem Vrieling Gisteren 27 juni is er een ongeluk gebeurd. Lammert Nijman is tegen Geert Venema aan gereden. Lammert op de brommer en Geert op de fiets. Geert had een scheur in zijn wang en Lammert had iets aan zijn arm. Mevrouw Boes heeft Geert direct naar de dokter gebracht. Maar hoe het met Lammert is afgelopen weet ik niet. Maar alles zal wel weer geregeld worden.

JUNI '73  
Jantina Meijering

De film

Weensdagmorgen tegen tien uur kwam meneer Schaap op school. Hij was al een keer eerder geweest, de film op te nemen. Nu wou hij het resultaat laten zien. Meneer Schaap heeft gezegd, dat er nog geluid bij komt. Dat weet ik nog niet. Ik hoop dat meneer Schaap veel geluk heeft.

DEC. '73  
Marijke Bees

: Een wandeling in de avond

De sterren lijken niet bijzonder. Maar ik vind het eigenlijk wel. Ik ging laatst met mijn vader een eindje wandelen. Toen zagen we het sterrebeeld : de grote beer. Het lijkt een beetje op een steelpannetje met een kromme steel. Op de terugweg zagen we de planeet: Venus. De mensen vragen zich af, of er ook mensen wonen. Maar ik denk niet.

DEC. '74  
Geert Bruins

: De twee kieviten

De pomp staat weer op het sportveld. Het sportveld staat bijna onder water. We gingen vanmiddag naar het sportveld. En opeens zagen we twee kieviten. We gingen naar ze toe maar ze vlogen weg. De ene kievit had een poot onder het lichaam. Ze vlogen die kant naar Noordlaren toe. Ik zei: "Daar gaan ze dan". Toen liepen ze een eind het water in. Ik zei dat die twee kieviten dood gingen. Want ze kunnen toch niet meer naar Egypte trekken. Als ze dat nog willen doen moeten ze vlug wegvliegen.



OKT. '75  
Annemarie Kanon  
(3<sup>e</sup> klas)

: Kippen

Toen mijn vader jarig was, hebben we kippen gekregen. Die hebben al een heel krat eieren gelegd.

OKT. '76  
Henk Sants

; In het ziekenhuis

Ik ga jullie vertellen wat ik in het ziekenhuis deed. Ik heb op een vrijdagmiddag met gymnastiek mijn been gebroken. Wat zegt U, wilt U weten hoe dat kwam? Nou, heel gewoon, ik kreeg een schop voor de schenen. Toen zijn we na negen dagen naar het ziekenhuis gegaan. Ja U denkt misschien waarom niet direkt? Nou, we dachten eerst, dat het niet gebroken was.

DEC. '76  
Annemarie Kanon

: Het dorp waar ik woon

Ik ben in Midlaren geboren, waar ik nou nog woon. Ik ben 10 jaar en woon niet dicht bij vriendjes of vriendinnetjes. Oh, ja, toch wel. Aan de linkerkant wonen Arjen en Ronald Terpstra en aan de andere kant wonen de Kremers. Ik slaap heel vaak bij hun. Dan speel ik met Matthijs, dat is het kind van Henk en Ity. Laatst was Doite daar op bezoek. Dat is een heel leuk meisje. Matthijs had toen pepermuntjes en ze had die pepermuntjes heel gauw op, heel snel. Ze heeft ook een broertje van 6 maanden. Die heb ik al heel vaak gezien. Dat jongetje heeft pikzwart

haar en hij heet Sanne. En bij de moeder van die twee hebben we handenarbeid gehad. Dat was erg leuk. Eerst heette ze Marjan en nu Mare, Mare Schaap dus.

MAART '78 : Verbouwing  
Annemarie Goulmy ik ben aan het verbouwen. We krijgen een open  
(2<sup>e</sup> klas) haard en een nieuwe keuken.  
Wet je waar om we een nieuwe keuken krijgen?  
erst woond er een klein vrouwtje, en ze had ook  
een kleine keuken en mijn moeder is groot.

DEC. '78 : Laatste nieuws  
Richard Hogenberg Laatste nieuws is dat de vader van Steenhuis het  
(2<sup>e</sup> klas) zusje van Hogenberg heeft vergeten naar de kleuterschool te brengen.

MAART '79 : Winter 1979  
Janneke Zandberg De afgelopen winter is het ergste geweest van  
jaren. Het is lang niet meer geweest, dat de  
bussen niet meer reden. Het gebeurt niet vaak dat  
de lagere school vrij heeft en dat je niet meer  
naar Zuidlaren kan om boodschappen te doen.  
Ook zaten er heel wat auto's vast bij de Bloemert-  
weg. Nu eindelijk de winter voorbij is zitten er  
allemaal gaten in de weg van de sneeuw.

MAART '79 : Laatste nieuws  
Annemarie Goulmy Bruno had maandag twee gekleurde sokken aan.  
(3<sup>e</sup> klas) Een blauwe en een groene.

Annemarijne Stouthamer : mijn mama was eens ziek, toen moest ik voor  
(1<sup>e</sup> klas) me zelf voor me koken.

Huib Boes : er staat een huis op de hoek, dat heeft lang leeg gestaan.  
(1<sup>e</sup> klas) toen, om 4 uur, kwam er een man die het huis in de fik  
stak, en nu heeft boesjee het gekocht.

Bruno Boucher : Mijn moeder en mijn vader hebben een huis gekocht.  
(3<sup>e</sup> klas) Dat is het afgebrande huis aan de Tolhuisweg. Nu zijn  
we er aan het werken. We hebben al een heleboel palen  
er uit gehaald en we maken een vuurtje. En toen  
deden we ook ijzer in het vuur en als je het er uit  
haalde was het rood en toen deden we het in de sloot  
en toen siste het heel erg.

Marinke Steenhuis : Wij hebben een nieuw broertje. Hij heet Mischa.  
(2<sup>e</sup> klas) Hij kwam uit Korea met het vliegtuig.  
En ik ben vrijdagnacht ook ziek geweest.

OKT. '79 : Ziek  
Meester Boes Doordat Henk Schuiling afwezig was, heeft hij geen  
stukje kunnen schrijven. Henk is met zijn bips in een  
puntig stuk ijzer gevallen en dat deed erg zeer. Het  
is al het vierde ongeluk van Henk. En dat is meer dan  
genoeg jongen, ophouden dus met die geintjes.

DEC. '79 : De mooiste leeftijd  
Martijn Vos Ik vind 10 jaar de mooiste leeftijd, omdat je dan nog  
(5<sup>e</sup> klas) veel kan doen in je leven. En dan word je niet zo hard  
tegen je benen geschopt met voetballen.



DEC. '79  
Richard Hogenberg  
(4<sup>e</sup> klas)

: Een Midlaarder die ik ken

Ik heb een vriend die heet Bruno Boucher en hij woont aan de Haasakkers. Ik speel vaak met hem. Wij houden veel van dieren en daarom gaan wij in de zomer veel naar het bos. Vooral zeldzame dieren en als wij er een zien, blijven we stil zitten. En dan praten we een poosje niet. Als hij weg is dan zegt Bruno, als hij tenminste weet hoe dat dier heet, de naam. En als Luchien Haaijer er bij is, kun je geen dier ontdekken, want hij gooit een hele bende takken op de vloer. Zelfs levende takken en dat is zonde voor de dieren.

DEC. '79  
Bruno Boucher  
(4<sup>e</sup> Klas)

: Een Midlaarder die ik ken

Ik ken mijn vriend Richard, die woont aan de Groningerstraat. Ik speel vaak met hem. Ik ga soms met hem naar het Noordlaarderbos. Daar doet hij heel spannend, alsof er allemaal gevaarlijke monsters zijn. En sinds Luchien zegt, dat hij de Hulk is, word hij daar nog banger voor. Ik mag nooit ver weg gaan, want anders word hij bang.

Op school kan hij in onze klas goed rekenen. Dan erger ik me soms rot aan hem, omdat hij zo snakt, maar ik raak er wel aan gewend. Trouwens ik pest hem ook wel eens terug. We gaan soms ook vissen. Maar dan hebben we niet vaak beet want dan zit ik aan de overkant van de koel (zo heet die vijver) en dan roept hij naar me toe: "Bruno, ik geloof dat ik beet heb, jij ook? Dan roep ik terug: "Ja, maar als je zo schreeuwt niet." Ik speel nog vaak met Richard en soms erger ik me rot aan hem, maar hij is ook wel aardig hoor.

MAART '80  
Luchien Haayer  
(4<sup>e</sup> klas)

: Een droef verhaal

Ik heb geen kat meer, hij heette Snoppie. Ik was er niet. Ik was aan logeren. Mijn moeder heeft Snoppie zien liggen. Ze maakte mijn vader wakker, en vertelde dat Snoppie daar bij die steen lag. Hij pakte Snoppie bij de staart. Mijn moeder keek niet, maar mijn vader trapte tegen de muur om het zand van de klompen te halen. Mijn moeder keek ook nog en zag Snoppie. En de maag van ze draaide, hij heeft hem begraven. Toen m'n moeder me ophaalde, vertelde ze dat mijn kater dood was en ik barste het uit..... Toen we thuis kwamen maakte ik meteen een kruis en heb bloemen, boompjes en sneeuwkllokjes geplant. En de rest van de dag deed ik niets dan piekeren en piekeren en de volgende dag ook piekeren. En ik ete haast helemaal niets. Maar ik krijg nog een poes of kat weet.

MAART '80  
Joke de Swart  
(2<sup>e</sup> klas)

: Het is gauw pasen he, jongens. Omdat het heel leuk is daarom schrijf ik dat. En jongens dan kunen we eitjes zoeken. En dat is leuk hoor want dan heb je eitjes.

JUNI '80  
Bruno Boucher  
(4<sup>e</sup> klas)

: Sportdag

Woensdag 25 juni was het sportdag. We gingen met de bus naar Zuidlaarderveen. We begonnen met vergooien met een medicine bal. Toen gingen we 800 meter hardlopen daar werd ik doodmoe van. We hebben ook nog slagbal gedaan. We kregen limonade en koek en gingen nog 60 meter hardlopen terwijl het klaterde van de regen. En als laatste was er nog een Estervette. De prijzen konden niet uitgereikt worden want de buschauffeur had zo'n haast.

JUNI '80

Annemarie Goulmy  
(4<sup>e</sup> klas)

: Geit Mikkie

Mikkie is enze geit. Maar het lastige is van haar dat ze alle geraniums epeet. En ze bijt het touw door waar ze aan vast zit. Maar ze doet dat, omdat ze geraniums wil hebben. En we vinden het zieleg als we haar aan een ket doen.

JUNI '80

Annemarijne Steuthamer  
(2<sup>e</sup> klas)

: Vrije School

Ik ga naar een andere school. die school staat in groningen. vlak waar men vader woont. in die nieuwe school schrijven ze met potlood en kleurstift. Ze doen er een hele boel, ze hakken met draad een kabouter. en doen er een heleboel met draad. Mijn nieuwe school heet de vrije school Ze maken met gekleurd klei beesten.



JUNI '80

Bett de Swart  
(3<sup>e</sup> klas)

: Kaasboerderij

Wij gaan volgende week starten met kaas verkopen op 3 Juli begingd het, dan is de kaas te koop. voor ale mensen dus ook voor de famiel je kan ook even bellen het telfonnummer is 2669.

OKT. '80

Margreet Lamberts  
(3<sup>e</sup> klas)

: Jonge poeszen

Vorige week zijn er weer vijf jonge poesjes geboren en zes weken geleden zijn er ook poesjes geboren nu hebben we zestien katten plus poeszen.

DEC. '80

Marcel Peringa  
(uit het bunga-  
lowpark)  
(5<sup>e</sup> klas)

: Haast

Alle mensen hebben haast  
Auto's racen door de straten  
Bromers suizen langs de stoep  
En de fietsers Doen het zelfde  
Heeft dan niemand tijd  
Om te kijken naar een bloem  
Of naar spelende kinderen  
in het park  
of naar een eend met kuikens  
En een trotse zwaan in de vijver  
Maar de mensen hebben haast  
Waarom? dat weet ik niet



MAART '81

Bruno Boucher  
(5<sup>e</sup> klas)

: Klacht

Henk Schuiling is een gemene moordenaar. Hij schiet namelijk met zijn vriendje met een windbuks op mussen. Terwijl je niet eens op mussen mag schieten, en terwijl hij nog maar 12 jaar is en dus niet met een windbuks mag schieten.

MAART '81

Luchien Haayer  
(5<sup>e</sup> klas)

: Wens

Ik wens ook nog dat er een beetje normaal hier gedaan word. En niet zo veel proefwerk.

DEC. '81

Nol Goulmy  
(3<sup>e</sup> klas)

: Gedicht

gedichten gedichten dat vind ik prachtig  
het zit me machtig  
het is niet voor tien maar voor tachtig  
het gaat zo mooi en zo snel  
het is mijn spel  
ik kriebel de rijm woorden op mijn vel  
ik heb gedichten een heel stel

DEC. '81 : De sneeuwpret

Huib Boes  
(4<sup>e</sup> klas)

We komen om tien voor acht op school. Dan is het glad op de weg. Dan gaan we een glijbaan maken. Die zo glad is als een spiegel. Als je glijd ga je helemaal over de weg, dat gaat leuk. Dan komen er meer op school. Een sneeuwgevecht is het einde. Je krijgt de volle laag. Dan roept meester: "Binnen komen!!!!!!!"  
Nee we willen nog één keer glijden. Maar dat gaat nog wel 5 minuten door. Dan zitten we eindelijk in school.

MAART ' 82

Anthony de Jonge  
(5<sup>e</sup> klas)

: Bericht aan natuurvrienden

Pasen is in aantocht de paasbult ook. Gooi geen ijzer meer op de paasbult. Het is schadelijk voor de natuur en Van Burg word boos. Je weet wel vorig jaar mocht daar geen paasbult komen. Dat kwam door dat er ijzer en banden op de bult gegooid werd. Dus doe het niet weer. IJzer kan niet verbranden. En PAS OP MET VUUR!!!! Gezellig pasen.

MAART '82

Olga Boucher  
(4<sup>e</sup> klas)

: Honden vermijden ruzie in huis

Bij ons in huis is wel eens ruzie. Dan schreeuwen we heel hard. Dan begint onze hond Doenja hard te grommen en te blaffen. Mijn broer schrikt daar van. Hij houdt dan meteen op. Maar het duurt niet lang of er is weer ruzie. En Doenja begint dan ook meteen weer. En zo blijf je aan de gang.

OKT. '82

Huib Boes  
(5<sup>e</sup> klas)

: De boomhut

We gingen naar een bosje dat achter Appies huis was. Toen we er waren krom Apie in een boom heel hoog.

Daar gingen we de hut maken. Toen hij bijna klaar was gingen we naar huis en we spraken de volgende dag weer af.

Nol ging mee. Toen de school uit ging gingen we direkt naar Appies huis. Toen gingen we naar het bosje waar de hut was. Toen we er aan kwamen ging ik naar boven om de balken erop te leggen. Toen kwam Albert boven en Nol bleef beneden. En Albert zach een dood takje die brak hij af..... en toen viel de hele boomhut naar beneden boemmm krak en Appie kon zich nog maar net vasthouden. En ik ook. Na een tijdje waren we allebij op de zelfde tak. En Nol zat daar maar onder te lachen.



tekening Albert Schimmer

DEC. '82

Huib Boes  
(4<sup>e</sup> klas)

: De ijsbaan

Gelukig zit er weer water op de ijsbaan. En nou maar hopen dat het vriest. Maar nou is er nog een probleem. Want er zitten nou galige rot zwanen op. Want als het nou gaat vriezen maken hun de boel weer open.

DEC. '82

Olga Boucher  
(4<sup>e</sup> klas)

: IJs

Er is nog geen ijs in Midlaren. Maar in plaats van ijs zwemmen er twee zwanen rond.



EN DAN NOG DE LAATSTE NIEUWTJES VAN DEZE MAAND:

JUNI '83 : Bezoek aan de zuivelkeuken

Mathijs Kremer : Wij zijn 16 juni naar de zuivelkeuken geweest.  
(3<sup>e</sup> klas) we hebben eerst gepraat en toen gingen we met zijn 2 jen wat gaan maken.

Michiel Steenhuis : We gingen met vier auto's, juf en meester en nog  
(2<sup>e</sup> klas) twee andere mensen. we gingen koekjes en kaas-hapjes maken. op de trug weg was ik dood miselijk.

Paul de Groot : ik ben naar de zui-vel keu-ken ge weest.  
(1<sup>e</sup> klas) daar heb ik koekjes ge bakken en kaas hapjes.

Karin Hogenberg : We hebben koekjes gemaakt een we hebben figuurtjes.  
(2<sup>e</sup> klas) Ik heb een clown-tje, vuurtooren, molen, bootje gemaakt van kaas en peperzeelie en komer en wortel en krenten.

Benjamin Meijering : ik vond het heel lekr  
(1<sup>e</sup> klas) ik eten maar door dat koekjes op waar

Carlos de Mattos : Wij gingen koekjes bakken. Het was heel leuk. toen  
(2<sup>e</sup> klas) moesten de koekjen in de oven. toen de koekjes in oven waren gingen wij een teken film kijken.

Hannie Scheper : klas 4, 5 en 6 hebben koekjes gebakken en panpizza's  
(3<sup>e</sup> klas) gemaakt. we hebben ook een film gezien van boer teuntje dat was heel leuk.

Carlos de Mattos : toen de koekjes klal waren. gingen we de koekjen  
(2<sup>e</sup> klas) in een zak doen en toen gingen we naar huis.

-----  
JUNI '83 : Schoolreisje klas 1, 2 en 3 naar de dierentuin

Karin : Dinsdag 7 juni zijn wij naar de dierentuin geweest in Emmen.  
Er waaren zeehonden. Er waaren olifant.  
Er waaren pingwins. Er waaren zebra's.  
Er waaren papegaaï,s. Er waaren krokoldllen.  
Er waaren aapen. Er waaren haaien.

Paul : irst hep ik ka-me-len ge zien en daar waaren drie buffels.  
en wij mogten de zeeleeuwen ook vis geefen.

Benjamin : giraffe waaren er ook  
wei ebbn een deromedaaris ge zien  
wij zijn ook naar de strand

Michiel : We zijn ook naar de haaien geweest en dat water was zo, zo,  
zo, zo, zooooooooo diep ik wou er wel in zwemen (zonder  
hagen natuurlijk). En we zijn ook nog naar de slangen geweest  
toen leek het net of die opgezet waren.

Carlos : Het was heel leuk. Wij hebben ook gibbon aapen gezin en die  
was heel knap. die schom-mel de heen en weer.

Hannie : Toen kwamen we bij de leeuwen, panters en jakuwaarens aan.  
dat waren dikke knoeters. als je naar de poten keek werd  
je er bang van.  
We zijn ook nog in een vissenhuis geweest. daar waren hele  
mooie vossielen en vissen. en waterschilpaden. wel van  
45 kilo.



tekening : Hannie

Matthijs : Toen we lans de bosmaarmot kwamen, daar liet Michiel de pen in valen. Dom hè?  
Toen we naar het Hemelrijk gingen. Mochten we zwemen, leuk hè? toen hadden Michiel en ik een heel mooi vort gemaakt. en toen we weg gingen had ik nog een bierworsje en smarties en dat had ik oile maal op gegeten.

---

TENSLLOTTE NOG EEN VAKANTIE-AANKONDIGING VAN ANTHONY :

Anthony de Jonge : Op vakantie  
(6<sup>e</sup> klas)

Wij gaan eindelijk na zeven jaar op vakantie naar Engeland. Dit keer gaan we niet met de boot maar met het vliegtuig. Ik heb in een vliegtuig gezeten maar dat was tien jaar geleden dus daar weet ik niks meer van. Dan kom ik mijn tante en neefjes er een keer te zien.



# 75 jaar O.L.S. MIDLAREN

JAAR 54 de laatste... SCHOOLKRANT



Mischien wordt de school nog wel  
een 40.....

Olga Boucher